

Άρ. Πρωτ:

Έν Περιστερίω τῆ 3ῆ Δεκεμβρίου 2009

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι Ο Υ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρὸς τοὺς Εὐλαβεστάτους ἐφημερίους καὶ τὸ
εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐ ν τ α ὕ θ α

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Οἱ ἐπικείμενες ἅγιες ἡμέρες τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς χριστιανοσύνης μᾶς ὀδηγοῦν καὶ πάλι ἐμπρὸς στὸν σαρκούμενο Θεό τῆς ἀγάπης καὶ στοὺς « ἀδελφούς Του τοὺς ἐλαχίστους », πού δοκιμάζονται στὸν βίό τους για πολλοὺς καὶ διάφορους λόγους. Ὁ γεννώμενος « ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου» Θεός, ἐφύτευσε στή γῆ καὶ στίς ψυχές μας τὴν ἀρετὴ τῆς ἀγάπης καὶ κατέστησε τὸν Χριστιανισμό θρησκεία τῆς ἀγάπης, στήν ὁποία οἱ πιστοὶ μέ τίς πράξεις των καὶ τὴ γενικώτερη συμπεριφορὰ τους, δίνουν περιεχόμενο οὐσιαστικό.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἀπὸ τις πρῶτες ἡμέρες τῆς συστάσεώς της δέν ἔπαυσε νά ἐφαρμόζει τὴν μεγάλη ἐντολή τῆς ἀγάπης, δείχνοντας ἔμπρακτα τὸ ἐνδιαφέρον της πρὸς τὸν πάσχοντα ἄνθρωπο. Δέν μπορούμε διαφορετικά νά ζήσουμε καὶ νά αἰσθανθοῦμε σάν μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί ὁποῖος αἰσθάνεται τὸν Θεό πατέρα του, αἰσθάνεται καὶ τοὺς ἄλλους ἀδελφούς του.

«Ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε », ἀκοῦμε νά μᾶς λέγη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Καὶ στο δικό Του Ὄνομα μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νά παραμερίζουμε τὰ ἀτομικιστικά καὶ στενόκαρδα, τὰ ἀπάνθρωπα καὶ καταθλιπτικά ὅρια τῆς ἀφιλάδελφης ἐποχῆς μας, καὶ νά συμπονοῦμε τὸν ἄρρωστο στὸν πόνο του, νά σπλαχιζόμαστε τὸν καχεκτικό, τὸ δυσπροσάρμοστο παιδί, νά συμπαραστεκόμαστε στήν μοναξιά τοῦ ὀρφανοῦ, τῆς χήρας καὶ τοῦ ἀνήμπορου γέροντα.

Οί μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τὰ μεγάλα ποτάμια, ὅπως καί οἱ ἀσήμαντες σταγόνες τούς ὀρμητικούς καταρράκτες. Κατά παρόμοιο τρόπο οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας πρός τήν Ἱερά Μητρόπολι, πρός τό Γενικό καί τὰ Ἐνοριακά Ταμεῖα Εὐποίας, δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό καταρράκτη τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακουφίζει, βοηθᾷ καί παρηγορεῖ ὄσους καταφεύγουν σ'αὐτά.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου, διὰ τῶν ἐνοριῶν αὐτῆς, τῶν εὐλαβεστάτων ἐφημεριῶν καί τῶν στελεχῶν αὐτῆς εἰς τὸ ἔργον τῆς φιλανθρωπίας, προσπαθεῖ κατά τρόπον ἀθόρυβον καί συστηματικόν νά ἀντιμετωπίσῃ καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους τὰ μεγάλα καί ὀξυμμένα κοινωνικά προβλήματα, ἐνισχύουσα μὲ κάθε τρόπο τοὺς ἀδυνάτους καί πάσχοντας συνανθρώπους μας.

Εἰς ἔνδεκα ἐνοριακοῦς Ναοὺς λειτουργοῦν συσσίτια, ὅπου, ἐπί καθημερινῆς βάσεως, ὀκτακόσια καί πλέον ἄτομα βρίσκουν ζεστήν καί περιποιημένην τροφήν, μέσα εἰς ἓνα ζεστό, φιλικὸ καί καθαρὸ περιβάλλον.

Καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους χορηγεῖ οἰκονομικὴν βοήθειαν εἰς ἀναξιοπαθοῦντας καί ἄπορους Χριστιανούς καί μή. Παρέχει φάρμακα καί Ἱατρικὴν μέριμναν εἰς τοὺς πτωχοὺς καί ἀνασφάλιστους, συμπαραστέκεται εἰς ἀσθενεῖς διὰ τήν μετάβασίν των εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἐνισχύει ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ φοιτητάς, σπουδαστάς καί μαθητάς, λειτουργεῖ τρεῖς βρεφονηπιακοὺς σταθμούς καί μίαν οἰκοκυρικὴν σχολήν ἔχει ἰδρύσει Τράπεζες Αἵματος εἰς ὅλους σχεδὸν τοὺς ἐνοριακοὺς Ναοὺς, διοργανώνει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, λειτουργεῖ τρεῖς σχολὰς γονέων, Σχολὴν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Σχολὴν Ψηφιδωτοῦ, Σχολὲς Παραδοσιακῶν Χορῶν, Σταθμὸν Ποιμαντικῆς (ψυχολογικῆς) ὑποστήριξης, διανέμει ἀντιαρρετικόν ὑλικόν, ἐκδίδονται καί διανέμονται ἔντυπα φυλλάδια τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων, εἰς δὲ τὸ ἀποπερατωθὲν Πνευματικὸν αὐτῆς Κέντρον διοργανώνονται πλεῖσται ὄσαι Πνευματικά, Πολιτιστικά καί ψυχαγωγικά ἐκδηλώσεις. Διοργανώνει ὡσαύτως προσκυνηματικὰς ἐκδρομάς, ὡς καί τήν ἐτήσιαν συνεστίασιν ἀγάπης. Ἀγόρασεν τὰ οἰκόπεδα καί ἀνήγειρεν ἐξ ὑπαρχῆς 21 νέους Ἱ. Ναοὺς μὲ ἰσάριθμα Πνευματικά Κέντρα. Αὐτὴ τήν περίοδο ἀνεγείρεται ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος ἐνῶ ἔχει προγραμματισθεῖ διὰ τό νέον ἔτος ἡ ἀγορά οἰκοπέδου διὰ τήν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου εἰς τήν περιοχὴν τῆς Ἀνθουπόλεως.

Ἐξευρέθη ὁ χῶρος, ἐγένετο ἡ θεμελίωσις, ἐνεκρίθησαν τὰ σχέδια καί ἐπίκειται ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ Πολιτιστικοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου Νέων. Ἀγοράσθηκε, ἐκπονήθησαν τὰ σχέδια καί ἐντὸς τοῦ νέου ἔτους πρόκειται νά ἀρχίσουν αἱ ἐργασίαι διὰ τήν ἀνέγερσιν Ἰδρύματος Προστασίας τῶν ὀρφανῶν καί ἀπροστατεῦτων παιδιῶν, ἀγοράσθηκε τὸ οἰκόπεδον διὰ τήν ἀνέγερσιν ἐκκλησιαστικοῦ Ἰδρύματος διὰ τήν κακοποιημένην γυναῖκα καί ἤδη ἔχουν ἐκπονηθῆ αἱ μελέται καί ἐπίκειται ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τριῶν εἰσέτι

βρεοφωνηπιακῶν σταθμῶν ἤτοι: τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, ἐνῶ συνεχίζονται μὲ ἐντατικούς ρυθμούς αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ Γηροκομείου, δυναμικότητος ὀγδοήκοντα τεσσάρων κλινῶν καὶ προϋπολογισμοῦ δαπάνης κατὰ τοὺς πλέον μετριωτέρους ὑπολογισμοὺς ἄνω τῶν ὀκτῶ ἐκατομμυρίων Εὐρώ. Εἰς τὸ Γηροκομεῖον ἀπομένουν αἱ ἐργασίαι διαμορφώσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου, ἔργον τὸ ὁποῖον ἀνέλαβε ἀπὸ τριετίας νὰ ὀλοκληρώσῃ ἡ Νομαρχία Ἀθηνῶν καὶ ὁ ἐξοπλισμὸς αὐτοῦ.

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί,

Ἀξιόλογη ἡ φιλανθρωπικὴ μας Παράδοση. Αὐτὴ τὴν Παράδοση ἐπιθυμῶ νὰ συνεχίσουμε. Ἀπευθύνομαι στα εὐγενῆ καὶ φιλάνθρωπα συναισθήματά σας καὶ σᾶς προτρέπω νὰ συμμετάσχετε πρόθυμα στὸν ἐτήσιο ἔρανο τῆς «Ἡμέρας τῆς Ἀγάπης». Ἐφέτος ἡ ἐραδικὴ αὐτὴ προσπάθεια στίς ἐνορίες τῆς Ἱ.Μητροπόλεώς μας θὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 13 Δεκεμβρίου ἕως τὴν Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009.

Τὸ ὀλίγον τῶν πολλῶν θὰ γίνῃ πολὺ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, διότι δέν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι « ἰλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός ». Ἡ ὁποιαδήποτε προσφορὰ σας θὰ βοηθήσῃ καὶ πάλι νὰ θερμομανθοῦν μὲ τὴν ἀγάπη καρδιές, νὰ κλείσουν πληγές, πονεμένοι συνάνθρωποι μας νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι δέν εἶναι ἐγκαταλελειμένοι στη δυστυχία τους.

Μέ αὐτὴν τὴν θερμὴ πατρικὴ παράκλησι, εὐχομαι πανευφρόσυνο καὶ εὐλογημένο τὸ ἅγιο Δωδεκαήμερο.

Μετά Πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ